

PROVINCIE NIEUWS

HASSELT

Eere onze helden. — Het bestuur en de leden van « Pro Patria » hebben de eer de bevolking van Hasselt ter kennis te brengen dat Maandag 13^{de} dezer, om 9 ure, in de hoofdkerk het plechtig jaargetijde zal gezongen worden ter nagedachtenis van wijlen den heer *Frans Massy* onzer stad, laffelijk door de Duitschers in het gevang te Hasselt vermoord. In zijn leven stond hij aan het hoofd van een belangrijke inlichtingsdienst ten profijte van de legers der Bondgenooten. Aangehouden en in het gevang geworpen, liet hij zich nog liever vermoorden dan verraad te plegen. Hij is een der meeste verdienstelijke helden onzer stad. Ook durven wij hopen dat de bevolking van Hasselt het zich ten plicht zal rekenen bij deze plechtigheid zoo talrijk mogelijk op te komen en aldus een huldeblijk te brengen aan onzen verdienstvollen medeburger die, tot nu toe, nog niet eens plechtig herdacht is geworden. Zoo handelende, huldigt gij niet alleen het hoogste offer gebracht door wijlen *Frans Massy* maar tevens ook brengt gij een blijk van deelneming en bewondering aan zijne dierbare weduwe, die aan zijne zijde onverschrokken geijverd heeft voor hetzelfde doel.

De kring « Pro Patria », richt insgelijks deze uitnoodiging aan de maatschappijen der stad.

NAMENS HET BESTUUR VAN PRO PATRIA :
De Schrijver, *De Voorzitter,*
Eug. VISSERS. V. VAN WEDDINGEN.