



HEILIG HART VAN JEZUS

Heb medelijden met ons.

C F B

S 250 N. 14



Ter dierbare gedachtenis aan

Mevrouw GUILLAUME NOLENS

geboren Irma LHOIST

godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt
op 15 december 1970 in de ouderdom
van 86 jaar.

JEZUS ! MARIA ! JOZEF !

Bid voor de ziel van zaliger

MIJNHFFR

GUILLAUME-GODEFROID-EMILE-CHARLES
NOLENS

Dokter in de Geneeskunde - Bestuurder van 't Moederhuis
Professor aan de Provinciale Vroedvrouwenschool.
Ridder in de Leopoldsorde. — Ridder in de Kroonorde.
Vereerd met de Burgerlijke Medaille van Je klas, enz.

Echtgenoot van Mevrouw Irma LHOIST

geboren te Maaseik, den 28 Oktober 1872, en overleden te Hasselt, den 20 Maart 1941, voorzien van de genade-middeken onzer Moeder de H. Kerk en gesteekt door den Apostolischen Zegen.

Men kan van den dierbaren overledene zeggen, dat hij een man van plicht was. Arbeiden in het uitoefenen van zijn vok, was zijn grootste genot; hi heeft zijn brood niet in leugenhed gegeten. De armen en noodlieden waren zijn beste vrienden, en na hun lichaam verzorgd te hebben, ondersteunde hij ze nog in hun ellende.

Daarom is hij uit het leven gescheiden, een gedachtenis zitter dood nalatend, tot voorbeeld voor gansch het volk.

Hij was orecht van harte, vreesde God en week af van het kwaad.

Ik ken uw goede werken, ik ken uw geduld, gij hebt ten einde toe te mijner liefde geleden, ik zal u de kroon des levens schenken.

My kinderen, bemint uw moeder, ondersteunt ze bij dit droevig heengaan en vergeet de lessen van uw vader niet.

De plechtige lijdendienst, gevuld van de begrafenisc, had plaats op 24 Maart 1941. — Andere goddelijke diensten hebben plaats: Dinsdag 25 Maart, om 9 u., in O.L. Vrouwkerk, Vrijdag 28 Maart, om 9 u., in St-Quintinuskerk, v. v. den Katholieken Vroedvrouwenbond. Zaterdag 29 Maart, om 8 u., in de kerk van het Gasthuis; Zondag 30 Maart, om 8 u., in de Paterskerk; Dinsdag 8 en Woensdag 9 April, om 7 u., in Sint-Quintinuskerk, v. w. het Oud bestuur der Kroonstrake Gezinnen. — Een dertigtje zal beginnen op Woensdag 26 Maart, om 7 1/2 u., in O.L. Vrouwkerk.

†

Vous qui l'avez connue et aimée vous vous souviendrez, que durant toute son existence, sa vie ne fut qu'effacement et dévouement.

Inlassablement elle se dépensa sans compter pour seconder son cher mari dans sa dure tache quotidienne, tout en se consacrant au bonheur de sa nombreuse famille, qui était son seul souci.

Elle fut la plus dévouée et la plus tendre des mères, dont les hautes qualités morales d'abnégation resteront un exemple à suivre.

L'oeuvre de l'enfance qu'elle prit tant à coeur, trouva en elle l'animatrice la plus active et la plus dévouée.

«Elle a trop pensé aux autres, pour être elle même oubliée».

Doux Coeur de Marie, sayez mon salut!