

Pater Raskin krijgt beeld in geboorteplaats Stevoort

Hasselt

Zaterdag heeft pater Joseph Raskin, jarenlang als scheutist aan de slag in China, een beeld gekregen in Stevoort, waar hij op 21 juni 1892 werd geboren.

In de beide wereldoorlogen ontpopte pater Raskin zich tot een held. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bracht hij aan het IJzerfront



Schrijfster Brigitte Raskin leidde de inhuldiging in.

Foto Bart BORGERHOFF

vijandelijke stellingen in kaart. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam hij als legeraalmoezenier in het kasteel van Wijnendaele in Torhout, waar koning Leopold III verbleef. Na de capitulatie leidde pater Raskin een verzetsgroep die de Duitse stellingen aan de Noordzeekust in kaart bracht. In 1942 werden hij en zijn medestanders verraden en gevangen genomen. Op 18 oktober 1943 werd hij in Dortmund onthoofd. "De familie Raskin wilde nu de gietvorm van het standbeeld van pater Raskin een vaste plaats geven in zijn geboorteplaats Stevoort", zegt cultuurschepen Lieve Pollet. Het beeld krijgt een plek in het vroegere gemeentehuis aan de Hasseltse Dreef. Schrijfster Brigitte Raskin, een nicht van de pater, leidde de inhuldiging in.

DJ